

# 'T KLOPJE NR. 106

februari t/m april 2025

*Waar je ook gaat  
Hij geeft je Zijn raad  
Hij leidt je op al je wegen.*



Oudkatholieke parochie van de H.H.  
Nicolaüs en Maria Magdalena

## DUIZEND REDENEN TE OVER

Al zou de perenboom niet bloeien  
Er geen druiven aan de wijnstok meer zijn,  
Dan nóg heb ik reden genoeg om te geloven  
dat God vruchten geeft en de beste wijn!



Als ik dagelijks de kracht krijg  
ondanks tegenslag om God te loven  
Dan geeft dat inspiratie; hoop genoeg  
om vast en zeker in Hem te geloven!

Te hopen dat God de Voorziener is  
voor mensen van alle makelij en natuur  
Reden genoeg om met zijn volgelingen  
het geloof te vieren in Zijn uur!

Al zouden er bijna geen runderen  
Meer in Gods stal of weide verblijven  
Dan nóg heb ik redenen genoeg  
om te geloven en bij Hem te blijven.

Ik heb duizend redenen te over; genoeg!  
dat ik in deze Schepper geloven mag  
Hij belooft voor mij te zorgen  
Gisteren, vandaag en elke nieuwe dag!

# Hoopvol het onvermoede tegemoet



In het Nederlands Dagblad van zaterdag 11 januari verscheen een stuk met de weinig hoopgevende titel:

*Oud-Katholieke Kerk van Nederland in zwaar weer.*

In het stuk wordt verteld hoe ook onze kerk kleiner wordt, dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van de parochie Den Helder als kerkplek in de kop van Noord-Holland en dat ook in Friesland de kerkdiensten zijn gestopt. Er zijn te weinig pastoors en de meeste parochies hebben geen mensen meer in huis met verstand van financiën en

beheer of die in staat zijn zelf onderhoud aan het gebouw uit te voeren, waardoor dit werk voor vaak veel geld moet worden uitbesteed. Het zijn geen berichten om vrolijk van te worden.

In ons eigen kerkgebouw komen we op zondag ook maar met een klein groepje bijeen. Veel van ons zijn niet meer zo piepjong. Groeien doen we niet en regelmatig spreken mensen hun bezorgdheid over de toekomst uit. Het zijn zorgen die ik deel: ook ik weet niet waar we over tien jaar zullen zijn met onze kleine en daardoor kwetsbare gemeenschap.

Maar ik ben niet pessimistisch, want dat is de kerk ten diepste ook niet.

De kerk is ooit begonnen met een groepje van twaalf waarvan velen de marteldood zijn gestorven. Veel belangrijke theologen en bisschoppen uit de eerste eeuwen zijn vervolgd en gedood voor hun geloof.



En toch gingen hun zusters en broeders dapper door met het verspreiden van de hoop en het licht. En zo gaan ook wij verder: met Kerstmis hebben we weer de geboorte van God in onze wereld gevierd, op het hoogfeest van de doop van de Heer in de Jordaan hebben we weer doopwater gewijd en op Maria Lichtmis gaan we weer zingend met kaarsen door de kerk, omdat we geloven dat het licht nooit dooft en wij het kunnen blijven verspreiden.



Het stuk in ND had gelukkig ook genoeg vrolijke noten. Bernd Wallet, de aartsbisschop van Utrecht, kwam ruimschoots aan het woord in het stuk. Ook hij ziet natuurlijk de zorgen, maar blijft optimistisch. Onze kerk is altijd klein geweest en is soms gegroeid en dan weer kleiner geworden. Over sommige dingen hebben we niet zo veel te zeggen. Sommige dingen zijn in de hand van God en niet in de handen van mensen.

Frère Roger van Taizé heeft het ooit mooi verwoord: ***we leven hoopvol het onvermoede tegemoet.*** Dat lijkt me een mooie, christelijke levenshouding.

Het leven is een pelgrimstocht op weg naar de toekomst van God, hoe die er ook mag uitzien. Wat de toekomst brengen moge... we weten het niet. Maar we houden altijd hoop en verspreiden die, want God leeft in mensen en gaat met ons op weg.

pastoor Johannes van Riessen

## **De god in mijn hersenen (2004)**

---

### ***Een hersenspinsel van Rutger Kopland.***

Toen ik al bijna ontwaakt was, herinnerde ik mij dat ik die nacht in het verleden had geleefd. En zonder de geringste verbazing weer geloofd had dat God bestond. Die nacht had ik hem eindelijk wel eens willen spreken. “Het is een bijzonder aardige man”, zei iemand in mijn droom, “Je kunt hem gerust eens bellen”.

Ik belde, en er klonk een stem, een heel lieve stem. Zodat ik mij een lieve gevleugelde vrouw voorstelde. “Wilt u God?”, werd er gezegd, “Toets dan 1. Wilt u God niet, toets dan niet”. Ik toetste 1. En dezelfde gevleugelde vrouw zei: “Er is nog 1 wachtende voor u, en die ene bent u!”. Ik herinnerde mij dat ik hier eindeloos over na moest denken, tot ik ontwaakte en God weer was verdwenen. Ergens in mijn hersenen.



# Aankondingen

---

Inloopochtenden op **woensdag 29 januari en**

**woensdag 30 april**

van 10-12 uur



Koffie-ochtend in een verwarmde kerk. De kerk als ontmoetingsplaats. U kunt rondkijken, een ‘bakkie leut doen’ en met andere bezoekers in gesprek gaan. **WELKOM!** in onze Oud-katholieke Nicolaüskerk.

## MEMO VESPERS

Elke 2<sup>e</sup> dinsdag van de maand houden wij om 19 uur een Vespers in onze kerk. De data v/d Vespers kunt u terugvinden in onze dienstenagenda.

## BIDDEN MET KRALEN

Op dinsdag 18 februari 2025 houdt **mevr. ds. Sylvia Neuféglise – Vermeer** (predikant van de Protestantse Gemeente Midden West Friesland) **lezing** over ‘Bidden met kralen’.

**Aanvang:** 14.00 uur

**Plaats:** Nicolaaskerk, Kerkplein 1 in Krommenie



Vele godsdiensten hebben gebedskettingen, zodat de mensen zich beter op het gebed kunnen concentreren. In deze lezing zal het gaan over de achtergrond en het gebruik van de rozenkrans, en wat het verband is met de andere godsdiensten die ook een gebedsketting hebben. Nog niet zoveel mensen weten het, maar er is ook een protestantse gebedsketting. Ook over deze gebedsketting zal ook iets worden verteld. Tot slot zal de spreekster uitleg geven over de mala, de hindoeïstische gebedsketting. Er zal op deze middag niet alleen veel te horen, maar ook veel te zien zijn. Na afloop van de lezing krijgt iedereen de gelegenheid om vragen te stellen en om de verschillende gebedskettingen van dichtbij te bekijken. U bent van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen!

**EEN BEZOEK aan het MUSEUM CATHARIJNECONVENT** te Utrecht is altijd zeer de moeite waard. T/m 26 januari kunt u zich nog vergapen aan de expositie: **“In de ban van de Middeleeuwen”** met zeldzame middeleeuwse werken uit topcollecties. Hopelijk kunt u daar nog bij zijn.

Maar niet getreurd, vanaf 21 februari is de nieuwe expositie gereed:

## “Tussen hemel en oorlog”.

U wordt dit keer meegevoerd naar de roerige tijd tussen 2 wereldoorlogen. Daarbij kunt u genieten van de mooiste modernistische topstukken uit het interbellum. Aan de hand van indrukwekkende kleurrijke werken van toonaangevende namen als Wassily Kandinsky, Charley Toorop en Max Beckmann ontdek je hoe kunstenaars in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zochten naar vernieuwing en zingeving. Een zoektocht die de moderne kunst voorgoed veranderde.



## Vrouwen in het priesterambt

---



*De wijding tot diaken, priester of bisschop is het zevende en tevens laatste sacrament binnen de katholieke kerk. Bij dit sacrament maakt iemand de bewuste keuze om zichzelf geheel in dienst te stellen van God en de kerk. De priester is op de eerste plaats verantwoordelijk voor de liturgie en het bedienen van de sacramenten. Als pastoor krijgt hij/ zij vaak de leiding over een parochie. De diaken heeft een dienende, signalerende rol in het pastoraat en tevens staat hij of zij de priester bij in een aantal zaken van de liturgie, woord en dienst.*

**Op 18 oktober 2024 vierden wij in Nederland de 25<sup>e</sup> verjaardag van de eerste vrouwelijke priesterwijding in de Nederlandse Oud-Katholieke Kerk.**

*In Krommenie kregen we eigenlijk niets mee van dit heuglijke feit, terwijl onze kerk er beslist ‘rijker’ door is geworden. Terecht werd er dan ook een compleet evenement aan deze gedenkwaardige dag gewijd. Het is een mijlpaal die niet zonder slag of stoot bereikt werd. De wijding van de vrouw was en is een controversiële aangelegenheid, maar zeker ook een ideologische. Ruim 2 decennia*

discussies en talloze bijeenkomsten gingen er aan vooraf. Een aantal zusterkerken in omliggende landen hadden het net wat sneller voor elkaar, zoals u hierna kunt lezen. Het nakomende verhaal betreft de diverse doorbraken in de aanloop naar de eerste diaken- en priesterwijding. Deze ijkpunten zijn overgenomen uit het boeiende relaas over de vrouw in 't (priester)ambt, opgetekend



**Dubbele priesterwijding van vrouwen in Utrecht, 2017**

door theologe Lidwien van Buuren. Zij schreef deze wordingsgeschiedenis vanuit haar eigen betrokkenheid en intense beleving. Waarvoor veel dank.

Eerst eens terug naar de vroege kerk. Er zijn aanwijzingen gevonden dat er tot in het begin van de 4<sup>e</sup> eeuw van het Christendom al vrouwen functioneerden in de rol van priester of voorganger. Maar met het erkennen van het Christendom als de Romeinse staatsgodsdienst verdwijnt die mogelijkheid voor vrouwen. Zij stonden volgens de Romeinse wet en 'naar hun natuur' in lager aanzien dan mannen. Mogelijk werd er daarna nog wel anoniem voorgedaan.

We maken een forse sprong naar de 20<sup>e</sup> eeuw, waar Lidwiens verhaal begint. In 1976 was de discussie over de kerkelijke rol van vrouwen op een dieptepunt beland. De Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie (IBC) stelde toen vast dat het apostolisch ambt niet openstond voor vrouwen. Dat was een principebesluit, genomen omdat men hechtte aan 'de traditie' en de oecumene, vooral de dialogen met Rome en de orthodoxie. De presidente van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen, Maartje Mulder-Vis, spreekt in 1978 de ontevredenheid van veel Nederlandse oud-katholieke vrouwen uit over dat besluit. Dat blijkt ook uit een opiniepeiling van de Bond onder haar leden: zij blijken in grote meerderheid voorstanders van de wijding van vrouwen tot diaken en priester. Toch kwam de discussie weer op gang doordat de bisschop van Haarlem, mgr. Van Kleef in 1976 had tegengestemd. De IBC besluit in 1982 een zelfstandig permanent diakonaat in te stellen dat ook openstaat voor vrouwen. Dit besluit, in samenhang met dat van 1976, wekte de indruk dat er twee diakenambten mogelijk waren: een 'opstapjesambt' naar het priesterschap voor mannen, en een 'permanent' diakenambt voor vrouwen.

De synode van de Nederlandse Oud-Katholieke Kerk (OKKN) kiest pas in 1986 voor één diakenambt voor vrouwen en mannen en voor één wijdingsformulier

voor dat ambt. Daarmee wordt een eerste stap gezet op weg naar de toelating van vrouwen tot het drievoudig apostolisch ambt in onze kerk.

Ondertussen zijn de Zwitserse en Duitse zusterkerken al veel verder: zij spreken zich in 1981 al uit voor vrouwen als diakenen. Zij verwijzen daarbij naar de kerk van de eerste eeuwen, waarin ook vrouwen als diakenen functioneerden. In 1987 wordt de wijding tot diaken voor het eerst in praktijk gebracht door de Church of England (sinds 1931 onderdeel van de Unie van Utrecht).

In de Zwitsers *Christkatholische Kirche* wordt in 1987 de eerste vrouw tot diaken gewijd, waarbij het wel een 'permanent' diakenambt betreft. In West-Duitsland wordt in 1988 de eerste oud-katholieke vrouw tot diaken gewijd. En reeds in mei 1989 besluit de synode van de Duitse kerk dat de weg vrij is voor de priesterwijding van vrouwen!

### Beleidsplan van de VOK-werkgroep

In 1988 wijdt de synode van de OKKN een speciale zitting aan de vragen van vrouw en ambt. Als reden hiervoor noemt het CB niet alleen de relatie van de oudkatholieken met de anglicaanse kerken, maar ook 'interne aandrang'. Die aandrang komt in Nederland van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen en vanuit een Beleidsplan *Vrouwen in de OKKN*, dat mede op verzoek van het Collegiaal Bestuur werd geschreven door de werkgroep VOK (**Vrouwen Oriënteren zich op de Kerk**) van deze Bond. Vooral vrouwen uit die Bond (tegenwoordig **O.K. Vrouwen in Beweging**) en m.n. die werkgroep VOK, hebben zich jarenlang ingezet voor vrouwen in het (priester)ambt. En met hen nog vele anderen.

De VOK is in 1979 opgericht door een aantal prominente vrouwen w.o. Suse van Kleef-Hillesum (echtgenote van bisschop van Kleef), om de deelname van vrouwen aan het kerkelijk beleid te stimuleren en hen te interesseren voor trainingen voor beleidsfuncties, Vrouw en Geloof-groepen en theologiestudie. De VOK fungeert ook als steun- en klankbordgroep voor vrouwen op 'vooruit geschoven posten' in de kerk, zoals de vrouwelijke leden van het Collegiaal Bestuur en de twee pastorale werksters die rond 1979 nog kort in de OKKN werkzaam zijn, Angela Berlis in IJmuiden en Martina Liebler in Arnhem.





Een eerste versie van het Beleidsplan in maart 1990 wordt niet door het Collegiaal Bestuur van onze kerk (C.B.) overgenomen, omdat erin wordt uitgegaan van een structureel machtsverschil tussen mannen en vrouwen in de kerk ten aanzien van het gewijde ambt. De mannelijke geestelijken in het CB vinden het gebruik van het woord 'macht' niet van toepassing.

## 25<sup>e</sup> Internationale Oud-Katholieken Congres

In augustus 1990 vindt in Genève het 25<sup>e</sup> Internationale Oud-Katholieken Congres plaats. Een gemengde (m/v) werkgroep bereidt daar de volgende resolutie over vrouw en ambt voor.

*'Wij gaan ervan uit dat de maatschappelijke, culturele en kerkelijke situatie binnen de afzonderlijke lidkerken van de Unie van Utrecht verschillend is. Er zijn oud-katholieke synodes die besloten of duidelijk te kennen gegeven hebben dat de toelating van vrouwen tot het drievoudig apostolische ambt mogelijk en rechtvaardig is. Om onnodige spanningen tussen de zusterkerken te vermijden, herinneren wij aan het besluit van de IBC: "Elke afzonderlijke kerk van de Unie van Utrecht kan naar eigen inzicht vrouwen tot het diakenambt toelaten." Wij vinden het zeer noodzakelijk dezelfde regeling ook voor de toelating van vrouwen tot het apostolische ambt, en dit zonder inperking, in te voeren.'*

De resolutie wordt door een overgrote meerderheid van de circa 400 congresdeelnemers aangenomen, als aanbeveling voor de verdere discussies in de verschillende kerken en in de IBC.

## Extra synode 1991 stelt een einddatum

Het C.B. van de Oud-katholieke Kerk zet in december 1990 op advies van de synode een volgende stap door in artikel 48 van het Statuut v/d OKKN de bijzin 'het drievoudig ambt kan **alleen door mannen** worden bekleed' te schrappen.

Vervolgens vindt in maart 1991 in Utrecht een Conferentie 'Vrouw en Ambt' plaats. Daarop volgt een extra synode in april 1991 waar na een lange discussie met een grote meerderheid van stemmen besloten wordt '**dat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het einde 1998, vrouwen toegelaten kunnen worden tot het drievoudig ambt van diaken, priester en bisschop.**'

Dat deze einddatum wordt genoemd, is te danken aan een voorstel van de parochie Amsterdam, dat synodaal Jan Hübscher, assisterend pastoor Dick Schoon en theologe Lidwien van Buuren hebben voorbereid. Het Collegiaal Bestuur besluit het synodebesluit over te nemen en in te brengen in de speciale zitting van de IBC. Daarnaast dient de gedachtenvorming binnen de parochies erover door te gaan en moet (ook pastoraal) ernst gemaakt worden met de zorg om de principieel bezwaarde medeleden van de kerk.

### **Voor en tegenstanders tijdens IBC in 1991**

In het Zwitserse Wislikofen vindt er in 1991 een extra IBC-zitting over 'vrouw en ambt' plaats. Daar blijken de standpunten van de verschillende lidkerken ver uiteen te liggen: In de PNCC en de Pools-Katholieke Kerk in Polen speelt naar zeggen van de bisschoppen de vraag naar de wijding van vrouwen niet, terwijl de synodes van de Nederlandse, Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse kerken zich met grote meerderheden hebben uitgesproken vóór de toelating van vrouwen tot het priesterambt.

Het IBC-besluit van 1976 wordt niet herroepen, maar de bisschoppen besluiten wel samen verder te gaan om tot een nieuw gezamenlijk besluit te komen. In het IBC kunnen dan voor het eerst ook vrouwelijke theologische adviseurs aan het woord komen. Na deze extra IBC-zitting volgt nog een lang discussieproces.

In november 1991 organiseren de VOK-groep en het CB een studiedag over 'Vrouwen, mannen en macht in de kerk', met pastoor en seminariedocent Joris Vercammen als inleider. Op 11-11-1992 besluit de *General Synod* van de *Church of England* de mogelijkheid te openen tot de priesterwijding van vrouwen.

### **Theologenconferentie in Malvern, USA**

Eind augustus 1993 komt de 42<sup>e</sup> Internationale Oud-Katholieke Theologen - conferentie bijeen in Malvern, USA. Hoewel vrouw en ambt in Malvern niet op de agenda staan, komt het onderwerp daar in de werkgroepen en wandelingen wel degelijk ter sprake. Op 30 oktober besluit theologiestudente en TOV-deelnemster Ariadne van den Hof tijdens de jaarlijkse Seminariedag in Utrecht haar 'studentenpraatje' met: '*Overigens ben ik van mening dat vrouwen gewijd moeten kunnen worden.*' Die uitspraak wordt als uitsmijter van het

studentenpraatje verschillende jaren achtereenvolgend door mannelijke én vrouwelijke studenten herhaald.

### Engelse en Duitse kerken lopen voorop

In januari 1994 wordt in Den Haag een landelijke conferentie over vrouw en ambt gehouden, waaraan behalve vijf TOV-deelneemsters ook een priester van de PNCC deelneemt. Hij is tegen de priesterwijding van vrouwen en vindt dat vrouwen die daarvoor zijn, dan maar moeten lijden.

Enige TOV-medewerksters schrijven in het landelijk blad *'De Oud-Katholiek'* **over de pijn die het doet als vrouwen wel of niet gewijd worden.**



Nadat op 11-11-1992 de *General Synod van de Church of England* de mogelijkheid opent tot priesterwijding van vrouwen, worden op 12 maart 1994 door de bisschop van Bristol 32 vrouwelijke diakenen in Engeland gewijd tot priester. De wijding wordt door de BBC rechtstreeks op de tv uitgezonden en bejubeld. Op 10 mei 1994 besluit de synode van de Duitse *Altkatholische Kirche* met een grote meerderheid opnieuw vrouwen tot de priesterwijding toe te laten.

### Verdere studie en discussie

In januari 1995 vindt in Duitsland een seminar plaats over hoe vrouwen in het ambt zouden (kunnen) functioneren, met ook Nederlandse deelnemers, waarvan een uitgebreid verslag verschijnt in het landelijke blad *De Oud-Katholiek*. De synodes van de Oostenrijkse en de Zwitserse kerken houden die maand (extra) zittingen, waar wordt aangedrongen op enige haast, om na de voor 1997 aangekondigde tweede extra IBC over vrouw en ambt een besluit te kunnen nemen. Er verschijnen meer artikelen en ingezonden brieven van voor- en tegenstanders van de wijding van vrouwen in *De Oud-Katholiek*. Op 27 mei 1996 worden Angela Berlis en Regina Pickel-Bossau in de stampvolle oud-katholieke Christuskerk in Konstanz door de Duitse bisschop Joachim Vobbe tot priesters gewijd. Het is wereldnieuws.

De jaarlijkse internationale theologenconferentie houdt zich eind augustus 1996 in Salzburg bezig met mogelijke structuurhervormingen binnen de Unie van Utrecht. De aanleiding daarvoor vormen binnen de IBC gerezen moeilijkheden, waaronder de beslissing van de Duitse kerk om vrouwen tot priester te wijden. Het gaat om de vraag: wat kan een landskerk zelf beslissen, en wanneer moet een beslissing door alle kerken samen worden genomen?

## Doorbraak

Op 31 oktober 1998 adviseert een speciale synode met een meerderheid van 106 stemmen voor, 5 stemmen tegen en 4 onthoudingen om mannen en vrouwen tot het drievoudig ambt van diaken, priester en bisschop te roepen en te wijden. Op 24 november 1998 delen de bisschoppen de synode hun besluit conform dit advies mee. Ze zien de kwestie van de ambten voor vrouwen niet als een dogmatisch vraagstuk maar als een zaak van kerkorde. Dat maatschappelijke, sociale en culturele factoren de organisatie van een kerkgemeenschap mede bepalen ontkennen ze niet. De uitsluiting van vrouwen zou kunnen worden ervaren 'als onrechtvaardig en als strijdig met het bijbels gegeven dat God de mens als man en vrouw gelijkwaardig geschapen heeft'.

Op 18 september 1999 wordt **Grete Verhey-de Jager** (in 1996 tot diaken gewijd) in Utrecht tot priester gewijd door aartsbisschop van Utrecht Jan Glazemaker. Zij wordt daarmee de eerste Nederlandse vrouw die



toetrad tot het drievoudig ambt van diaken, priester->

en bisschop. *Haar statement luidt: Niet de glans staat voor op, maar de versterking van het pastorale dienstwerk'.* **N.B. Grete Verhey gaat op 26 januari in Krommenie voor in de dienst.** Hoe bijzonder is dat !



Inmiddels zijn er 4 vrouwen als priester werkzaam in het bisdom Haarlem. Van 2007 tot medio 2018 kreeg onze parochie voor het eerst een vrouwelijke pastoor, ←Martina Liebler. Zij was geliefd in Krommenie e.o. en voelde zich thuis bij ons. Heden is zij als pastoor werkzaam in de parochie Amsterdam en in de statie van de H. Elia. Vermeldenswaard is dat Martina en Harald Munch, ook voormalig pastoor van Krommenie, op 7 april 2024 hun 40 jarig huwelijksjubileum als pastoorsechtpaar vierden !

*De wijding van oudkatholieke vrouwen tot bisschop* is in Nederland een kwestie van tijd. In Oostenrijk is die mijlpaal inmiddels bereikt: op 22 april 2023 is de priester Maria Kubin gekozen tot bisschop. Zij werkt daarnaast ook als psychotherapeut en theoloog. Of ze dat werk nog steeds combineert, is mij onbekend.

In het Rooms-katholieke Rome hebben ze daar nog steeds veel moeite mee, een vrouw in de rol van geestelijke. Hoewel vrouwen onder de huidige hervormingsgezinde paus Franciscus een opmars maken in wat prominentere rollen, is het priesterschap nog beslist uit zicht. Franciscus waakt over de eenheid in zijn kerk, nog steeds het omvangrijkste kerkgenootschap ter wereld. In Rome bevindt zich overigens een afbeelding van een vrouw in de bisschopsrol. Althans, dat zou je kunnen concluderen uit het onderschrift bij de afbeelding in de Basilica di Sante Prassede uit de 9<sup>e</sup> eeuw. Daar staat: *'Theodora Episcopa'*, ofwel *'Bisschop Theodora'*, letterlijk vertaald. Maar hoe letterlijk we dat onderschrift moeten nemen blijft onzeker. Volgens sommigen moeten we dat lezen als *'de moeder van de bisschop'*. Maar hoe dan ook, het is 'n beeld uit vervlogen tijden.

## Interview met Michael van den Bergh

---

Michael van den Bergh gaat over niet al te lange tijd (namelijk op 9 maart) voor in onze kerk. Daarom leek het ons wel aardig hier wat achtergrondinformatie over deze kersverse priester te publiceren.

Het betreft een interview dat Jan-Willem Wits met hem had vlak voor zijn priesterwijding op 26 oktober 2024 in Egmond aan Zee.



Michael was al vanaf zijn veertiende ervan overtuigd dat het priesterschap zijn roeping was. Uiteindelijk duurde het meer dan twintig jaar voordat hij zijn jongensdroom kon waarmaken. “Kennelijk was dit de route die ik moest gaan.”



“In onze familie speelde geloof geen rol van betekenis. Na de scheiding van mijn ouders verhuisde ik met mijn moeder naar Bergschenhoek. Op mijn openbare school werd godsdienst en levensbeschouwing gegeven en min of meer toevallig kwam ik terecht bij de rooms-katholieke variant, de kerk van mijn oma’s. Toen begon ik ook steeds vaker naar de parochiekerk te gaan en op mijn 12<sup>de</sup> vond mijn godsdienstleraar het tijd dat ik dan ook maar eens gedoopt werd. Ik vond alles overweldigend. De kaarsen, de wierook, de liturgie. Ik werd misdienaar en koster en hulporganist. Tijdens een van de zaterdag-vieringen bij het orgel dacht ik opeens: ik hoor dáár thuis, bij het altaar.”

“Omdat ik een havo-diploma had, dacht ik dat studeren aan de universiteit er helemaal niet in zou zitten. Dat had in mijn familie ook nog nooit iemand gedaan. Uiteindelijk werd ik toch priesterstudent van het bisdom Rotterdam en verhuisde ik op mijn achttiende naar het Utrechtse Ariënskonvikt (= R.K. priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht) voor een opleiding op hbo-niveau. Hoewel ik ongetwijfeld een hele vrome jongen was, vond ik het verschil tussen de sfeer op het konvikt en het parochieleven dat ik gewend was enorm groot. Het voelde soms beklemmend. Iedereen werd geacht om als een priester te leven, maar daar werd door veel priesterstudenten een eigen invulling aan gegeven. Onder elkaar leek het soms een wedstrijd wie het meest orthodox was. Na twee jaar besloot ik te vertrekken en dacht ik dat mijn priesterdroom voorbij was. Ik ben toen een opleiding voor maatschappelijk werk gaan volgen, want met en voor mensen willen werken had ik wel aan mijn oriëntatie op het priesterschap overgehouden.”

“Samen met mijn partner, die ook een rooms-katholieke achtergrond had, ontdekte ik in 2012 de oud-katholieke Paradijkskerk in Rotterdam. Het was alsof we thuiskwamen. Ik heb het ook als een groot geschenk ervaren dat we samen deze stap konden zetten. Het is in deze tijd al niet vanzelfsprekend dat je een relatie hebt met iemand die iets met geloven heeft, laat staan dat je samen bij dezelfde kerk uitkomt. We zijn als vrijwilliger actief geworden, ik onder meer door lector te worden. Martina Liebler, die aan de lectoren opleiding verbonden was en nu mijn collega in Amsterdam is, stelde opeens de vraag waar ik zelf nog niet op was gekomen:

‘Waarom word je geen priester in de Oud-Katholieke Kerk?’ Het was alsof er een kwartje viel dat ik lange tijd had weggestopt. Ja, waarom niet eigenlijk?!”

“In 2015 kreeg ik van aartsbisschop Joris Vercammen de kans om jongeren-pastor te worden, juist vanwege mijn achtergrond als maatschappelijk werker. In 2018 heb ik mij aangemeld voor het seminarie van onze kerk en ben ik weer met theologie begonnen. In 2020 werd ik door de nieuwgekozen aartsbisschop Bernd Wallet gevraagd om zijn ‘personal assistent’ te worden. Dat betekent dat ik hem voornamelijk ondersteun bij zijn internationale werk als voorzitter van de Internationale Bisschoppenconferentie van de Unie van Utrecht. Het is een praktische functie met veel regelwerk, maar het heeft wel mijn wereldkerkgevoel sterk gevoed. We zijn binnen de Unie van Utrecht niet allemaal hetzelfde maar we horen bij een groter geheel. Zeker nu de kerken het vaak zwaar hebben, is die ervaring heel inspirerend.”

## Duobaas

“Kort voor mijn diakenwijding in maart 2024 kreeg ik een aanstelling als assisterend pastor in de Amsterdamse parochie, met diaconie en presentie in de buurt als aandachtsgebieden.

Daarnaast blijf ik óók gewoon de assistent van aartsbisschop Bernd. Ik vind het heel mooi en bijzonder dat ik zo op twee totaal verschillende plekken in de kerk, met andere rollen en verantwoordelijkheden, mag werken en dat de beide bisschoppen mij die mogelijkheid hebben geboden. Het vult elkaar prachtig aan. Ik vind het ook wel grappig dat ik nu twee bisschoppen als baas heb. Gelukkig kunnen ze het heel goed met elkaar vinden!”

## Maatwerk

“Ik ben met mijn partner om praktische redenen verhuisd naar de pastorie



in Oud-Zuid. De begane grond wordt gebruikt door de parochie en wij wonen boven. Het vraagt wel wat om iets van je privacy te behouden, maar daar maak je samen goede afspraken over en gelukkig is dat heel goed gelukt. Het kerkbestuur heeft zich echt ingespannen om voor ons een mooie plek te creëren. Wij als parochie fungeren als inzamelplek voor de Voedselbank, en door iedere zaterdag de deur

open te zetten voor mensen geven we extra betekenis aan de plek waar we in Amsterdam staan. Ik zie het als mijn opdracht om er namens onze kerk te zijn zonder iets terug te verwachten. Ook als priester zal ik in de liturgie vaker maatwerk moeten leveren en rekening moeten houden met de context.

Gelukkig heeft onze kerk een enorme rijkdom aan liturgische vormen. Het is bijvoorbeeld heel waardevol om bij een kerkelijke uitvaart de eucharistie te vieren als verwijzing naar de verrijzenis, maar is dat ook wenselijk wanneer bijna niemand ter communie gaat? Ben je dan nog een vierende gemeenschap of kan je dan beter een dienst van Schrift en Gebed vieren? Dat geldt ook voor vieringen waarbij we de wijk meer bij willen betrekken. Hoe neem je mensen mee als veel van onze taal en symboliek bij hen niet bekend is? Dat vraagt om heel goed te luisteren naar de context en als dat nodig is ook andere keuzes te maken dan we misschien gewend zijn.”

## GIDS NAAR HET LICHT

*Als de winter dit jaar  
voor jou donkerder is dan normaal.  
Kijk dan omhoog  
Want juist in het donker  
kan je de sterren goed zien  
schijnen.*

*Dan is er die ene ster die belooft:  
Bij al je vragen, in al je zorgen en pijn,  
zal Ik er zijn.  
Want Ik ben die is, die was en die komt.  
Ik ben een mantel. God met ons.*



# ***Welkom !*** in onze kerkdiensten

**Woensdag 29 januari**



***Deze ochtend de eerste koffie/thee-inloop*** van het jaar. Tussen 10 en 12 uur kunt u lekker rond kijken en met andere bezoekers in gesprek gaan in een verwarmde kerk.

**WELKOM!** in onze Oudkatholieke kerk.

**Zondag 2 februari**

10 uur

Voorganger:

Koster:

Organist:

***Opdracht van de Heer in de Tempel***

Eucharistie (*wit*)

pastoor Johannes van Riessen

Saskia van Velzen

Nina Ouwens

**Zondag 9 februari**

10 uur

Voorganger:

Koster:

Organist:

***5<sup>e</sup> zondag na Epifanie***

Eucharistie (*groen*)

pastoor Koenraad Ouwens

Mieke de Winter

Nina Ouwens

**Dinsdag 11 februari**

**VESPERS.** Aanvang 19 uur



**Zondag 16 februari**

10 uur

Voorganger:

Koster:

Organist:

***6<sup>e</sup> zondag na Epifanie***

Eucharistie (*groen*)

pastoor Johannes van Riessen

Gerrit Leijen

Fiete Smit-Maan

**zondag 23 februari**

10 uur

Voorganger:

Koster:

Organist:

***7<sup>e</sup> zondag na Epifanie***

Eucharistie (*groen*)

pastoor Koenraad Ouwens

Mieke de Winter

Nina Ouwens

**Zondag 2 maart**

10 uur

Voorganger:

Koster:

Organist:

***8<sup>e</sup> zondag na Epifanie***

Eucharistie (*wit*)

pastoor Johannes van Riessen

Saskia van Velzen

Nina Ouwens

Aswoensdag 5 maart

## BEGIN VAN DE VEERTIGDAGENTIJD GEEN DIENST

**Zondag 9 maart** *Eerste zondag van de  
Veertigdagentijd*  
**Dienst met asoplegging**

10 uur

Voorganger:

Koster:

Organist:

Eucharistie (*paars*)

pastoor Michael v/den Bergh

Gerrit Leijen

Nina Ouwens



**Dinsdag 11 maart VESPERS**

Aanvang 19 uur

**Zondag 16 maart**

10 uur

Voorganger:

Koster:

Organist:

***Tweede zondag van de Veertigdagentijd***

Eucharistie (*paars*)

pastoor Johannes van Riessen

Mieke de Winter

Fiete Smit-Maan

**Zondag 23 maart**

10 uur

Voorganger:

Koster:

Organist:

***Derde zondag van de Veertigdagentijd***

Eucharistie (*paars*)

pastoor Mattijs Ploeger

Gerrit Leijen

Nina Ouwens

**Zondag 30 maart**

10 uur

Voorganger:

Koster:

Organist:

***Vierde zondag van de Veertigdagentijd***

Eucharistie (*paars of roze*)

pastoor Koenraad Ouwens

Saskia van Velzen

Nina Ouwens

**Zondag 6 april**

10 uur

Voorganger:

Koster:

Organist:

***Vijfde zondag van de Veertigdagentijd***

Eucharistie (*paars*)

pastoor Johannes van Riessen

Gerrit Leijen

Nina Ouwens





**Dinsdag 8 april VESPERS** Aanvang 19 uur.

Na afloop bent u welkom bij een geloofsgesprek in de pastorie.

**Zondag 13 april**

10 uur

Voorganger:

Koster:

Organist:

**PALMZONDAG** *Begin van de Goede Week*

Eucharistie (*rood/paars*)

pastoor Koenraad Ouwens

Mieke de Winter

Fiete Smit-Maan

**Donderdag 17 april**

19 uur

Voorganger:

Koster:

Organist:

**WITTE DONDERDAG**

Eucharistie (*wit*)

pastoor Koenraad Ouwens

Mieke de Winter

Nina Ouwens

**Vrijdag 18 april**

19 uur

Voorganger:

Koster:

**GOEDE VRIJDAG**

Eucharistie (*zwart*)

pastoor Koenraad Ouwens

Gerrit Leijen



**ZATERdag 19 april PAASWAKE**

**21 uur**

Voorganger:

Koster:

Organiste:

Eucharistie (*paars en wit*)

pastoor Koenraad Ouwens

Gerrit Leijen

Nina Ouwens

**Zondag 20 april 1<sup>e</sup> zondag van PASEN –  
GEEN DIENST**

**Zondag 27 april**

10 uur

Voorganger:

Koster:

Organist:

**2<sup>e</sup> zondag van PASEN**

Eucharistie (*wit*)

pastoor Mattijs Ploeger

Mieke de Winter

Nina Ouwens

# Oudkatholieke Parochie van de Heilige Nicolaüs en Maria Magdalena

De geloofsgemeenschap van oudkatholieken en  
belangstellenden in de Zaanstreek en Waterland  
Noorderhoofdstraat 131, 1561 AT Krommenie

*Pastoor:* Johannes van Riessen, Noorderhoofdstraat 131, 1561 AT Krommenie,  
tel. 06-14994563, [johannes.vanriessen@okkn.nl](mailto:johannes.vanriessen@okkn.nl)

*Secretaris:* Mieke de Winter, tel. 06-24798424, [secretaris@krommenie.okkn.nl](mailto:secretaris@krommenie.okkn.nl)

*Penningmeester:* Nina Ouwens- v.d. Veer, tel. 06-15275720,  
[penningmeester@krommenie.okkn.nl](mailto:penningmeester@krommenie.okkn.nl)

*Lid:* Saskia van Velzen-Leijen, tel. 075-6280131

*Bankgegevens:* IBAN NL25 ABNA 04857421 60 t.n.v. Kerkbestuur Oud Kath

*Redactie:* Philippine Brouwer, Mieke de Winter.

*Copy naar email:* [mdewinter1958@gmail.com](mailto:mdewinter1958@gmail.com)

*Uiterste inzenddatum:* 15-04-'25

*Productie 't Klopje:*

Zaansprint, Wormerveer

*Aan dit Klopje werkten mee:*

Johannes van Riessen, Jan-  
Willem Wits en Lidwien van  
Buuren.

*Website:*

<http://krommenie.okkn.nl>



Meer info ook over andere kerken

*strand en hoofd opruimen*

op onze gezamenlijke website: [www.rvkkrommenieassendelft.nl](http://www.rvkkrommenieassendelft.nl)